

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Je wordt gedragen

“Wanneer je die afwisseling kan zien in het leven, kan je daar rustig bij blijven, want je weet dat er voor je gezorgd wordt. Probeer te beseffen, ondanks het feit dat het eens moeilijk is of dat je ziek bent of dat je zonder werk zit of dat je niet weet wat je toekomst je brengt of dat je geconfronteerd wordt met moeilijke situaties of dat je onzeker bent over jezelf of dat anderen een te grote druk leggen op jou, dat er toch voor jou gezorgd wordt.

Er is niemand die alleen is op deze wereld en niemand heeft, want dan zou het leven niet mogelijk zijn. Er is ook geen enkele periode in het leven waar je geen enkele steun zou kunnen vinden.

Er is altijd een mogelijkheid om mensen te ontmoeten, om steun te krijgen, om ergens een soort les te leren en te weten: ‘ik word eigenlijk door de moeilijkheden gedragen.’ Je hoeft dus nooit wanhopig te zijn.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
(uit hoofdstuk 5: ‘De mens is groter dan welke tegenstelling ook’) © Mayil.com